



Dæk på hundesprog.



Hunde fortæller i virkeligheden meget, hvis man forstår at læse deres sprog. Når Dorthe Odefey tager fat om Mika på denne måde, smasker han og lægger ørerne tilbage. På hundsk betyder det, "Du er træls. Giv mig lige lidt mere plads."



Op og sitte!

LÆR AT TALE HUNDSK

TV ER FYLDT MED PROGRAMMER OM UVORNE HUNDE OG DERES DESPERATE EJERE. BLADHYLDERNE BUGNER MED MAGASINER OM DE FIRBENEDE. MEN MAN BEHØVER SLET IKKE TÆNDE FOR FLIMMEREN ELLER KØBE SIG FATTIG I BLADE FOR AT FÅ HJÆLP TIL FIDO. MAN KAN KONSULTERE DYREADFÆRDSSPECIALIST DORTHE ODEFEY.

I virkeligheden er det ret simpelt. Hvis du taler din hunds sprog, forstår den dig. Men det er ikke alle, der kan tale hundsk, og magtkampene mellem tobenede og firbenede kan let udvikle sig i retning af en aflivning. Af den firbenede, forstås.

Men det er slet ikke nødvendigt, at situationen bliver kørt så langt ud.

Dyreadfærdsspecialist Dorthe Odefey har åbnet konsultation i Tjæreborg, og her er megen god hjælp at hente.

FEJLOPFATTET SPROG

Labrador/dalmatiner-blandingen Lucky på tre og et halvt bjæffer, så det runger, ved ankomsten til Dorthe Odefeys hjem på villavejen i Tjæreborg. Men han er slet ikke så farlig, som han lyder, da han først kommer ind og hilser på og derefter lægger sig på sin pude og hygge-brummer lidt.

- Hundes kommunikation består af 95 procents kropssprog og mimik. Derfor er det vigtigt, vi taler med dem på deres præmisser, mener Dorthe Odefey og henleder opmærksomheden på de tusindvis af hunde, der hvert år bliver aflivet, fordi deres mennesker ikke forstår at tackle dem.

For kort tid siden åbnede Dorthe Odefey "Dyreadfærdscen-tret", hvor hun blandt andet tilbyder hjælp til at lære hundens signaler og sprog at kende, så man kan træne sin hund rigtigt.

- En af de fejlopfattelser folk har er, at hunden bliver jaloux.

Det gør den ikke. Den kæmper bare for sin position i flokken, fortæller Dorthe Odefey og understreger, at man sagtens kan tackle sådan en situation til alles bedste.

LUCKY OG FARMAND

Nu er det ikke sådan, at Dorthe Odefey er sådan en ekspert, som gør alting rigtigt med sin egen hund.

- Nej, slet ikke, griner hun.
- For eksempel siger jeg ikke noget når min far kommer og lader Lucky hoppe op ad sig. Det burde jeg nok, men de er så glade begge to, at jeg lader være, siger hun og understreger, at det netop ikke handler om, at man skal have en lille robot som sin hund.

- Men man skal have styr på den og have et godt forhold til den. Det får man, hvis man kender dens måde at kommunikere på, siger Dorthe Odefey.

FAKTA:

Dorthe Odefey er holistisk hundeadfærdsspecialist. Hun er uddannet på Den Holistiske Dyreadfærdsskole ved Anette Røpke. Læs mere på www.odefey.dk.



Mika er otte måneder gammel, så han er en pjattet teenager. Hunde har i virkeligheden fire puberteter, hvor de prøver grænser af. Først når de er godt to år gamle, er de voksne, og det gælder om at have styr på dem og få markeret sig som overhund inden da. Og så skal man også lige huske at nusse maveskind indimellem!



En ordentlig møsser til mor! På hundesprog betyder det underlegenhed og venlighed at slikke i mundvigene. Lucky accepterer, at Dorthe er hans leder.



Klappe klappe kage... Dorthe Odefey har brugt såkaldt klikker-træning på Lucky. Det går ud på, at man giver et klik fra en klikker, man har i hånden, hver gang hunden gør noget rigtigt, efterfulgt af en godbid i træningsfasen. På den måde lærer den at forbinde lyden med rigtig adfærd, og et klik er hurtigere end stemmen, hvilket er meget vigtigt.



TEKST: CHRISTINE AAGAARD

FOTO: TUE SØRENSEN